



Aksel Rasmussen besøger kontoret på Mølletorvet, hvor han præsenteres for Folkebladet Djursland fra de "gode, gamle dage". Foto: John Pedersen



Sidste nummer af Folkebladet Djursland på gaden i uge 43 2017.

FAKTA

HISTORIEN KORT

- Ejner Thuesen udgav første nummer af Folkebladet for Djursland i 1948.
- I 1974 overtog Didde og Aksel Rasmussen bladet og ændrede siden navnet til Folkebladet Djursland.
- I 1982 købte Udgiverselskabet 17.9 1981 ApS, ejet af Randers Amtsavisen Folkebladet Djursland.

To aviser bliver til én men med 40 års forsinkelse

Aksel Rasmussen fortæller om årene fra 1974 til 1982, da han sammen med hustruen Didde ejede Folkebladet Djursland

Af John Pedersen

NORDDJURS "Folkebladet for Djursland", Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad", "Folkebladet Djursland", Lokalavisen Norddjurs".

Kært barn har mange navne og det gælder såmænd også for ugeaviser.

Fremover er navnet så "Lokalavisen Folkebladet" for den lokale ugeavis, der sendes ud i 18.360 eksemplarer i den vestlige ende af Djursland.

De to aviser "Lokalavisen Norddjurs" og "Folkebladet Djursland" bliver til én avis.

Aksel Rasmussen, Auning, der sammen med sin hustru Didde ejede Folkebladet fra 1974 til 1982, fortæller, at han selv i sin tid forsøgte det samme. Men forgæves.

"Da "Rougsø Bladet" var til salg, henvendte jeg mig til Helga Birkebæk i Allingåbro og spurgte om vi kunne købe bladet. Men fik den klare besked, at de to aviser ikke skulle slås sammen, på nogen måde. Men det sker så nu, blot med omkring 40 års forsinkelse og ad flere omveje".

Solgte annoncer til bladet

Som så meget andet her i tilværelsen, så var det tilfældigheder helt igennem, både da Folkebladet blev købt og siden solgt otte år senere til "Udgiverselskabet af 17.9 1981

ApS", der var ejet af Randers Amtsavisen.

Aksel Rasmussen fortæller over en kop kaffe, at han havde et job med skiftehold på Novopan i Pindstrup. Da der var nogle ledige dagtimer, så kunne han ved siden af køre rundt og sælge annoncer til Folkebladet for Djursland, der blev udgivet af den lokale bogtrykker Ejner Thuesen.

Den korte forhistorie for Folkebladet er, at det var skabt som et foreningsblad i Mørke, hvor Thuesen havde trykkeri. Siden tog han så bladet med sig til Auning og udgav det som en husstandsomdelt ugeavis.

1000 kroner om måneden

"Du er jo egentlig god til at sælge annoncer til bladet, så skulle du ikke tage og købe det, kom Ejner og sagde en dag", fortæller Aksel.

Det tilbud tog han med hjem til Didde og enden på det hele blev, at der blev handlet avis.

"Vi havde jo ikke alle pengene, så vi gik i banken og fik en kassekredit. Ejner fik et kontant beløb og så lavede vi en ordning, så han skulle have 1000 kroner hver måned i afdrag".

I starten blev Folkebladet sat op på Grenå Bladet, men siden tog Aksel og Didde alle de grafiske opgaver hjem til Auning,

hvor de med tiden flyttede ind i lokaler på Århusvej efter de var startet hjemme på privaten på Dyrbyvej i ret så beskedne rammer.

Folkebladet blev gennem alle årene trykt på Trykcentralen i Viby.

Aksel fortæller, at navnet undervejs blev ændret fra Folkebladet for Djursland til slet og ret Folkebladet Djursland.

Med tiden voksede medarbejderstaben, så den til sidst omfattede tre-fire ansatte udover Aksel og Didde.

I de sidste år også med en "rigtig" typograf.

Folkebladet Djursland kom ud i hele Rougsø og Sønderhald, Mørke og ud omkring Pindstrup og Ryomgaard.

Faste sider fra Ørsted

"Og det var dengang vi kom ud og besøgte kunderne hver uge", forklarer Aksel Rasmussen med et stort smil, ved tanken om de mange gode oplevelser og bekendtskaber, han fik på den vis.

Selv om Auning var bladets udgangspunkt, så fandt Aksel også vej til annoncører i Ørsted.

Da bogtrykker Kronborg var godt på vej til at stoppe med at udgive "Ørsted & Omegns Avis, Rougsø Herreders Blad" kom det Aksel for øre ved et besøg hos en annoncør i byen, cykelhandler Emil Lauridsen.

Og straks fandt han tid til at aflægge Kronborg et høflighedsvisit med en forespørgsel, om han måtte bringe et par Ørsted-sider hver uge i Folkebladet med "Ørsted-avisens" hoved.

Bogtrykker Kronborg blev helt rørt ved tilbuddet og forbindelsen mellem Ørsted og Auning gennem Folkebladet Djursland havde fået endnu et bindeled.

Men da det endnu var i "Hejbækkens tid" - det lille men meget symbolske vandløb mellem Ørsted og Allingåbro - var det ikke muligt at gøre samme kunststykke i Allingåbro.

Her blev det bogtrykker Hennings i Hornslet og De Bergske Blad, som tog over og førte Rougsø-Sønderhald Herreders Folkeblad - det senere Lokalavisen Norddjurs i ejerskab af Politikens Lokalaviser - videre i skarp konkurrence med Folkebladet Djursland.

I 1981 blev det typografernes store historiske månedlange strejke, der bragte Folkebladet på nye hænder.

Aksel fortæller, at der en dag kom folk fra Randers Amtsavisen forbi for at spørge, om man i Auning kunne påtage sig at lave Amtsavisens ugeavis.

Det kunne man så ikke, men i stedet fik Randers-folkene et tilbud om at købe Folkebladet Djursland.

Det blev til op mod en lille halv snes møder mellem Aksel og Didde og Dahlerup og Hackenberg fra bladhuset i Randers. Og med spisning hver gang.

Til sidst sagde Didde tak for mad.

"Vil I købe Folkebladet eller vil I ikke, for nu tager vi hjem?"

Og efter få dage blev handlen en realitet - og til den pris, der blev forlangt.



Et ganske særligt nummer af Folkebladet for Djursland i februar 1954, da bladet udvidede sit udgivelsesområde til at omfatte hele Auning og Fausing kommuner.



Vil I købe Folkebladet eller vil I ikke,
for nu tager vi hjem?

Didde Rasmussen



Aksel Rasmussen ses her med sidste udgave af Folkebladet Djursland på Mølletorvet 6 i Auning - fremtidig kontor for Lokalavisen Folkebladet.